



Landhuis  
ORANŽOVÝ DŮM

Leták Nieuwsbrief

NR 11  
november 2009

## Dobry den!

In de zomer van 2004 kochten wij, Maarten en Irene van Klaveren, met ons Tsjechische bedrijf Klaverik s.r.o. ons huis in Chvaleč. Een groot huis waarmee we de mogelijkheid hebben om in Tsjechië een nieuw bestaan op te bouwen.

De verbouwing van het huis door onze Tsjechische aannemer Paulik startte in de zomer van 2005 en is in november 2006 afgerond.

Voor het verhuren van de woningen is sinds 1 maart 2006 onze website [www.klaverik.com](http://www.klaverik.com) in de lucht.

In Oranžový dům Leták schrijven we over onze ervaringen in Tsjechië.

*Maarten en Irene*

## Met enige trots.....

Deze zomer ontvingen wij van ZOOVER, de website met vakantiebeoordelingen voor en door reizigers, het predicaat SELECT 2009. Dit betekent dat we bij de best beoordeelde accommodaties van Europa behoren! Met een gemiddelde cijfer van een 9! na 30 beoordelingen

kunnen we dan ook niet anders dan uitermate tevreden zijn. Maar zoals vanzelfsprekend blijven we ons inzetten om dit cijfer ook minimaal te behouden of zelfs nog te overtreffen. Onze dank aan iedereen die de moeite genomen heeft om een beoordeling op ZOOVER in te vullen.



## Een golfland bij uitstek

**D**e golfbanen in Tsjechië bieden de golfers onder ons de mogelijkheid om in een prachtige omgeving die rijk is aan culturele en natuurlijke monumenten te genieten van hun favoriete buitensport.

Al in de laatste jaren van de 19e eeuw werden in Tsjechië de eerste golfbanen aangelegd. Aanleiding hiervoor waren de vele verzoeken van kuurgasten in onder andere Karlovy Vary en Mariánské Lázně. Men wilde ook wel eens een balletje slaan in deze prachtige groene omgeving. De ontwikkeling van de golfsport ging in de daarop volgende jaren snel, maar werd helaas in de Communistische periode bijna tot nul gereduceerd. In die tijd overleefden slechts drie banen. Sinds de fluwelen revolutie is de opmars van de golfsport echter niet meer



te stuiten. Tsjechië is het snelst groeiende golfland in de wereld. Er zijn nu zo'n 80 banen verspreid door het hele land en veelal ontworpen door bekende buitenlandse ontwerpers als Gary Player en Miguel A. Jiménez. Ook bij ons in de buurt liggen een paar prachtige banen met alle voorzieningen. De banen zijn ook voor niet-leden toegankelijk en bieden services als golflessen van een pro, ver-

huur van golfmateriaal en uitstekende restaurants. Het uitzicht op de hoogste pieken van het Reuzengebergte geeft een 9- of 18-holes speelronde daarmee een extra en unieke dimensie. Om te kunnen genieten van het golfen en een bezoek aan Praag hebben wij een aantrekkelijk arrangement samengesteld. Meer info hierover staat op onze website en verderop in deze nieuwsbrief.

## Keep it simple

Keep it simple. Onder dit motto is vanaf oktober jl. de prijs van een verblijf in Oranžový dům simpeler en overzichtelijker gemaakt.

Eén prijs voor de overnachting, geen bijkomende kosten meer en de mogelijkheid om nu ook per dag te reserveren. Keep it simple dus.

## Golem, de Tsjechische hoop tijdens de recessie

**E**r wordt gezegd dat in Praag wederom een wezen van klei met glinsterende ogen en bovennatuurlijke krachten gezien is. Het gaat om Golem.

Het wezen dat eens de Joodse bevolking verdedigde, is nu terug om de Tsjechen door de recessie te helpen. In de vijftiende eeuw was het de bekende rabbijn Löw die erg te doen had met de ontberingen die zijn Joodse bevolking in Praag iedere dag voelde.

Om hen tegen dit alles te beschermen, bracht de rabbijn een wezen tot leven, gemaakt uit de klei van de Moldau. Hiervoor maakte hij gebruik van zijn kennis van het kabbala en schreef de

letters “emet”, wat waarheid betekent in het Hebreeuws, op zijn voorhoofd.

Yossele, zoals Golem door de joden werd genoemd, beschermde hen lange tijd tegen het kwaad. Totdat hij op een dag ergens flink van over zijn toeren raakte. Zo erg zelfs dat hij tegen zichzelf beschermd moest worden en hij niet langer de Joodse bevolking kon dienen. De rabbijn nam daarop een wijs besluit en sloot Golem op de zolder van de oudste synagoge van Praag op. Daarbij verwijderde hij de eerste “e” van het voorhoofd van Golem. Nu stond er alleen nog “met” wat in het Hebreeuws “dood” betekent.

Tsjechië is een land van vele sages en legendes. Door de eeuwen heen bracht het de Bohemen en Tsjechen hoop en geloof. En nu, tijdens de

lopende recessie, grijpt men terug naar die eeuwenoude legende van Golem. Laat Golem de Tsjechen beschermen en helpen deze recessie het hoofd te bieden.



## Vier Kerst en Oud-en-Nieuw in 1 week dit jaar



Kerst en Nieuwjaar vallen dit jaar praktisch in één week. Daarom bieden wij u de mogelijkheid om voor het tarief van 1 week in totaal

10 dagen in Oranžový dům te verblijven. Bij dit arrangement komt u aan op donderdag 24 december en vertrekt u pas op zaterdag 2 januari. Hiermee kunt u zowel de gezellige Kerstdagen als het spetterende Nieuwjaarsvuurwerk vieren in de witte

wereld van het Reuzengebergte en het comfort van onze woningen. Dit prachtige arrangement bieden wij aan voor € 559 per woning (deze prijs is inclusief energie, schoonmaak en bedlinnen).

**Van 24-12 t/m 02-01 voor slechts € 559 per woning!**

## Vroeg op en met de kippen weer op stok

**I**n een groot deel van Tsjechië is het vroeg in de ochtend al een drukte van belang.

Een groot deel van de Tsjechische bevolking, in ieder geval degene die buiten de grote steden wonen, hebben de gewoonte om al rond zes uur 's ochtends op te staan of zelfs al aan het werk te zijn. Het werk op het land roept de mensen naar buiten, maar ook fabrieken en winkels starten op dit tijdstip.

Het is keizer Franz Joseph geweest die in de 19e eeuw voor deze traditie gezorgd heeft. De keizer was een slechte slaper en stond erop dat ook al zijn personeel elke ochtend om 6 uur paraat stond. Het schijnt dat deze gewoonte door alle inwoners van het Oostenrijks-Hongaarse rijk trouw

overgenomen is. Zo komt het dat in dit deel van Europa nu nog altijd een groot deel van de bevolking rond zes uur volledig actief is.

Voor ieder van ons die met moeite door de wekker uit hun slaap gehaald kunnen worden, lijkt de Tsjechische start van de dag een ware voltering. Maar die Tsjechen zijn zo gek nog niet. Het voordeel van een vroege start is dat je ook weer op tijd klaar bent met je werk. De meesten kunnen al rond 2 of 3 uur 's middags naar huis. Rond 3 uur blijkt nog slechts zo'n 30% van de bevolking aan het werk te zijn. En zo hebben ze nog een halve middag om van alles te doen: klusjes in en om het huis en uiteraard tijd voor het gezin. Rond die tijd is het in de dorpen en steden dan ook vaak het drukst.

Om de volgende dag weer vroeg paraat te kunnen zijn, zoeken de meesten al snel hun bed weer op. Rond tien uur 's avonds ligt ongeveer de helft van de bevolking al weer op één oor.



## Oranžový dum Golfarrangement

**Golfen in een natuurlijke en inspirerende omgeving, een volledige rondleiding door de prachtige stad Praag in combinatie met een verblijf in een van onze comfortabele woningen: dat is 5 dagen genieten en er even helemaal UIT zijn.**

Het arrangement bestaat uit: Logies, 2 x greenfee, rondleiding Praag met Nederlandse gids en een fles Tsjechische bubbels bij aankomst.



**Al vanaf € 249,- p.p.**